

Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde

Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober

Deltagere:

Sakarine, Karl, Ivalo, Gerth, Bent og David

(Fra sekretariat Nancy og Tobias)

Ordstyrer: Nancy

Referent: Tobias

Lise Poulsen havde desværre ikke mulighed for at deltage i vores evaluering, men vi sender et referat til hende - og så deltager hun meget gerne i andre møder.

Evaluering af konferencen om Udsatte Grønlandere I Danmark

Hvad fungerede godt? (Hvordan oplevede I det?)

- **Sakarine:**

Vejle havde nogle gode initiativer omkring alkohol.

- **Gerth:**

Jeg syntes det var meget stift. Jeg blev chokeret da jeg kom ind - der var ovre 200. Der var ikke meget mulighed for at komme til at sige noget. Det var for stort og stift.

Det der fungerede godt var; maden. Dem fra Odense, omkring TUMIT, gjorde det rigtig godt, så der havde jeg ikke behov for at blande mig. Vejles workshop gav ikke muligheden for at sige noget. Det var godt at der var noget forskellige ting, f.eks. TUMIT og så oplægget fra Vejle der havde et andet udgangspunkt. Udgangspunkterne og formålene var gode nok.

På konferencen fik jeg tre nye kontakter som jeg efterfølgende også har snakket med. Bl.a. Foreningen Grønlandske Børn. Hvis vi tænker på hele konferencen, kan man sige at den prøvede at vise hvordan grønlandere har det - men ikke hvad vi kan gøre for at hjælpe.

- **Ivalo:**

Jeg fik en masse informationer.

- **Karl:**

Esbjerg var der 3 folk der arbejdede sammen. Manglede lidt om hvad vil de gøre for de folk der er udenfor Esbjerg. Der er nogen der falder igennem og nogen der går fremad igennem "Oqqumut". Måske det kunne være noget for rejsegruppen at tage ned og se hvordan det ser ud, udenfor Esbjerg? Det kunne være interessant at se på hvordan vi kan hjælpe dem i Esbjerg og Odense. Der var ikke den store forskel på TUMIT og "Oqqumut". Jeg var meget glad for at være med til konferencen for jeg fandt steder jeg kan hjælpe og jeg kunne give noget videre. Folk kom og spurgte ind.

- **David:**

Det var en dejlig oplevelse vi har haft sammen. Jeg er glad for at vi var mange fra vores arbejdsgruppe der var med. Jeg hentede en masse oplysninger som vi kan bruge i vores

arbejdsgruppe fremadrettet. Vi kunne se at der manglede en masse bisiddere i hele landet, som os (altså denne gruppe kunne være bisiddere på en masse opgaver). Vi skal finde ud af hvordan de kan bruge os - altså de mange forskellige deltagere fra konferencen. Samarbejdet der blev beskrevet fra Aarhus og Københavns kommune kunne jeg tage en masse med fra.

Nancy: *Grunden til at vi hoppede på og valgte at tage med til denne konference var, at der ikke var repræsenteret nogen udsatte grønlændere på konferencen. Det lå også Socialstyrelsen meget på hjerte og sinde, at få gruppen med.*

Oplevede I at deltagerne kom og spurgte jer?

Ivalo var meget overrasket over at så mange kom og spurgte ind til hjemløshed. De var meget overraskede over hvordan vi har oplevet hvordan det har været at flytte til Danmark. David blev også spurgt ind til, af Københavns Kommune, og der forklarede han dem lidt om Sundholmens situation. *"Når man kommer til Danmark og lander på Sundholmen, så er du fanget i systemet."* David tror på at de har lyttet og noteret sig de ting vi har fortalt dem på konferencen.

Efterfølgende (efter at været blevet medlem af SAND) har Karl oplevet at komme på morgencafeen og blive nærmest lukket ude af personalet og de besøgende. David har fundet ud af at få "drejet nøglen og låse op igen" ved at fortælle dem om at vi kan være bisiddere og en masse andet.

[Hvad kan vi tage med videre?](#)

Sakarine prøver på, i Odense, at se om der kan lejes et lokale hvor hun kan samle Grønlændere Gerth har en kritik af at det virker som om, at det (på konferencen) kørte i den samme *smøre* som altid. Der mangler løsninger og var for mange deltagere - så det virkede stift.

[Hvad er det vi skal huske på, næste gang lave denne konference?](#)

Nancy: *Eftersom Gerth nævner, at det var for stift og der var for mange, kan vi godt pointere at der manglede plads til at komme til orde.*

Gerth: *Det skal være et krav at vi bliver hørt - fra talerstolen. Vi skal have folk med fra gaden og forsorghjemmene - vise noget af virkeligheden. Der skal være kortere tid i plenum sessionerne, så vi kan være mere i de mindre rum.*

David: *Der er os der er vidende om de svageste i samfundet, Vi skal høres mere om vores bud på hvad der sker i samfundet. Vi skal have et formål. Vi skal vide hvad vi vil fortælle til samfundet. Hvis det skal lade sig gøre i fremtiden, så er det bedst at vi har både en mand og en kvinde på talerstolen.*

Karl: *Jeg har fået en masse med og vil gerne hjælpe i hele Danmark. Vi kan evt. arbejde på andre måder i processen, på tværs af landet - så vi der sidder i København kan tale med dem i Odense osv.*

Arbejdsgruppens fortsatte arbejde

Noter fra konference-evalueringen:

- Vi kan eks. samle op på at lave et samarbejde med Vejle.
- Vi kan også samle op på vores møde med et par herberger fra Randers. De vil rigtig gerne have besøg af SAND og af den Grønlandske arbejdsgruppe.
- Gerth fortæller at der ofte er 10 grønlandere på Store Dannesbo.
- Nancy foreslår at vi holder et arbejdsgruppemøde på Store Dannesbo for at møde deres Grønlandske beboere. Det er der god stemning for at gøre.

Nancy:

Nu har vi længe arbejdet på at lave vores egen konference og fik så muligheden for at deltage i en anden - så hvad skal vores gruppe fortsat lave?

Det kunne evt. være bisidderopgaver, jeg kan mærke at I brænder for det.

Der har været noget omkring noget formidling i "den Grønlandske radio" - at nå bredere ud.

Gerth: Jeg har talt med radioavisens chef og fortalte om konferencen vi deltog i. Det er de meget interesseret i og også i arbejdsgruppen. Der kan jeg godt skabe en kontakt ved at skrive dem nogle linjer om hvad de kan ringe og spørge os om.

Karl: For 14 dage siden var jeg i Det Grønlandske Hus og der vil de gerne interviewe mig om vores arbejdsgruppe.

David: Først og fremmest skal vi tale med hinanden. Vi skal støtte hinanden og være tro mod SAND. Vi skal træde stille og roligt. Det er vigtigt at vi taler sammen om hvad vi melder ud til medierne. Vi skal være gode til at fortælle at vi kommer fra SAND og er aktive i den Grønlandske arbejdsgruppe.

Gerth: Der mangler en radio på Grønlandsk. Det kunne være en rigtig god måde at komme i kontakt med mange af de socialt udsatte for både SAND og de mange organisationer der arbejder med udsatte Grønlandere.

David: Hvad skal der ske med vores rejsehold?

Nancy: Det er heldigvis ikke gået i stå. I var ude og rejse i sommer, da det gav mening ift. vores arbejde.

Ivalo: Vi har talt sammen om at vi gerne vil til Vejle og Esbjerg ("og Sønderjylland" siger David).

Nancy: Helt konkret er arbejdsgruppens formål at blive klogere på Grønlandske hjemløse i Danmark og arbejde på at få det på den politiske dagsorden. Samtidig er det at invitere de hjemløse Grønlandere i Danmark ind i SAND - og ind i arbejdsgruppen.

Hvordan ser I fremtiden i arbejdsgruppen?

Ivalo: At vi bliver ved med at arbejde som vi gør nu. Vi holder ved - det er det vigtigste. Jeg håber vi også kan snakke om andre kommuner i Danmark.

Sakarine: Ja, det er vigtigt at vi holder sammen for fremtiden.

Nancy: *Er arbejdsgruppen åben?*

David: *Bestemt. Vi mangler også nogen fra Nordjylland og Sønderjylland. Bornholm hører under SAND Hovedstaden.*

Sakarine: *Esbjerg skulle være storslemmt for udsatte kvinder.*

Nancy: *Vi har et udvalg i Esbjerg som har rigtig god finger på pulsen ift. hvad der sker på gaden. Der er en del af dem i udvalget som er nuværende hjemløse og andre der lige har været hjemløse, så de hører meget og taler meget med miljøet. Noget af det arbejdsgruppen her kan gøre er, at hører vi om problemer i Esbjerg, så skal arbejdsgruppen kontakte udvalget i Esbjerg og spørge om de er opmærksomme på problematikkerne og evt. tilbyde at komme og hjælpe med at arbejde på disse. Vi kan sætte næste møde op på et forsorgshjem, næste arbejdsgruppemøde. Vi kan rejse til eks. Vejle hvor vi har haft mulighed for at høre om deres arbejde, og tilbyde at komme og vise os der. Vi (Nancy og Tobias) tager det med til sekretariatet og René (der er tovholder på bisidderkorpset) og spørger om vi kan lave en liste på bisidder-registeret med Grønlandsktalende bisiddere.*

David: *Skal vi holde vores november-møde i Randers?*

Nancy: *Så skal vi have inviteret SAND Østjylland med - en eller to repræsentanter derfra, der også kan deltage. Hvor tit skal vi mødes?*

David: *Skal vi tage dette år ud og se på situationen? Finde ud vores formål og lave en plan.*

Nancy: *Nu har vi længe mødtes på det nordatlantiske hus, det lyder til at der er enighed om at vi skal mødes på steder "der hvor de udsatte grønlandere er" - som eks. Store Dannesbo i Odense og Hjørnesteene i Randers.*

Gerth: *Førhen har vi mødtes en gang om måneden. Vi kunne måske mødes en gang i november og en gang i december. Så kan vi, i det nye år, se hvad der kommer af opgaver. Der er jo f.eks. valg til foråret/sommeren. Det kan måske kombineres at holde møde og rejse sammen. Jeg savner fyrtårnene.*

Nancy: *Så lige nu er vores opgave at komme ud med vores grønlandske arbejdsgruppe, til eks. Hjørnesteene i Randers og også arbejde som bisiddere. Næste møde i slut november og start december, på Hjørnesteene i Randers - dem kontakter Nancy og laver en aftale med, samt informere SAND Østjylland.*

Jeg kunne godt tænke mig, at I laver en plakat til vi skal på Hjørnesteene og besøger dem - det skal stå på Grønlandsk. I taler med Sofie om den. I skal skrive meget kort, til plakaten: Dato, At vi kommer på besøg og at "vi glæder os til at komme og møde folk".

David: *Vi har i sommer talt om at vi vil have et logo.*

Nancy: I må meget gerne komme med nogle forslag, så tager jeg det med videre. I morgen har vi møde i sekretariatet i Kbh. Der vil jeg gerne spørge til mulighederne for at lave logo, navn osv. Jeg er ikke sikker på proceduren, men det finder jeg ud af og melder tilbage til jer

Konference om udsatte grønlandske kvinder // Aalborg (10. november)

Nancy har vedhæftet invitationen på facebook siden - og har tilmeldt 5 deltagere.

Konferencen handler om at styrke viden omkring voldsudsatte Grønlandske kvinder og deres rettigheder og muligheder og vej til hjælpende organisationer.

I kan læse mere om konferencen på det opslag Nancy har lavet i facebook gruppen.

Aya Chemnitz deltager også. Hende skal I huske at få gjort et indtryk på hende og hilse pænt på hende. Hun har vist stor interesse for vores arbejdsgruppe!

Laila (lederen af Kofoed Skole i Aalborg) kommer også - hende kan I også få gjort en god kontakt med, ift. jeres arbejde med at kontakte til de udsatte Grønlændere i Grønland.

De tilmeldte er: Ivalo, Sakarine, David, Karl og Gerth (*Gerth bøvler med ryggen, derfor tager Bent hans plads!*)

I skal selv afsted som SAND - Nancy deltager ikke.

Det er fra kl.11 - 16:00

HUSK!! At bestille billetter ved Susanne. Nancy giver hende besked om at I kontakter hende.

EVT.

Aktionsgruppe (nationalt)

Tobias er tovholder for den nye "aktionsgruppe" - den kan man skrive sig op til, hvis man har lyst til at være med til at være aktiv på arrangementer, aktiviteter, kampagner og andet. Det er IKKE en arbejdsgruppe men en gruppe man kan melde sig ind i, hvis man vil være med i de aktuelle aktiviteter der sker engang imellem.

(skriv mail med navn, nummer, by du bor i til tobias@sandudvalg.dk)

Grønlandsk ansat ved sekretariatet

Det er blevet drøftet, efter Gerth bragte det på banen, om der skal laves et oplæg til SANDs hovedbestyrelse, at ansatte en Grønlænder til at arbejde med denne arbejdsgruppe. Nancy og Tobias har fortalt at der er mulighed for, at stille forslag til hovedbestyrelsen og der skal arbejdes meget grundigt på et evt. forslag.

Gerth foreslår også at arbejdsgruppen kan bede om at omlægges til at være et udvalg i stedet.