

Bestyrelsens beretning

Kære venner

Jeg hedder Per Kragh. Jeg er formand for SAND og hvor er jeg glad for at det er det mig der har fået æren af at fortælle jer om det forgangne år.

Først og fremmest vil jeg sige, at det er en fornøjelse at se så mange mennesker samlet her i dag.

SAND har 10 års fødselsdag i år, ja faktisk var det i går. For 10 år siden var mottoet for SAND "alene er du svag, sammen er vi stærke". Det er netværket – det er sammenholdet og fællesskabet, der gør os stærke. I ved alle sammen, at netværk er skrøbelige. De skal plejes. som i dag, hvor vi mødes. Vi mødes ikke bare for at afholde en generalforsamling. Vi mødes også for at dele erfaringer og for at møde nye og gamle Venner. Og fordi vi brænder for den samme sag. Jeg er stolt over at fejre vores 10 års fødselsdag sammen med jer.

Hvad er det så vi har arbejdet for i løbet af året?

Temaet for året har været fattigdom. Det var naturligt for os at vælge netop det tema fordi det også var EU's officielle fattigdomsår. Hele Danmark har haft det som tema og man må sige at det har været en succes. Hele Danmark er blevet fattigere.....

Men det var nok ikke det der var meningen. Meningen var, at der skulle sættes fokus på fattigdom; Hvad vil det sige at være fattig, hvorfor bliver man fattig og hvad kan der gøres ved det? Det er også blevet diskuteret livligt gennem hele året. Der har været massevis af konferencer hvor temaet er blevet sat på dagsordenen. SAND har deltaget aktivt i de fleste af dem og vi har selv holdt vores egne temadage om fattigdom.

Regeringen har på ingen måde vist at de tager problemet fattigdom alvorligt og de har heller ikke gjort noget ved fattigdommen. Tværtimod har de nægtet at diskutere fattigdomsgrænser. Det forplumrer debatten, siger de, og en fattigdomsgrænse giver ikke et retvisende billede af hvordan mennesker har det. Jeg synes det er meget lige til. Skal man have en eller to kroner? Har man det bedre uden penge end med en skilling på lommen? Hvis ikke de vil diskutere det, hvordan kan de så tillade sig at kalde sig politikere. Jeg troede politikere var sat i verden for at foretage prioriteringer på vores vegne og for at forholde sig til moralske spørgsmål om hvorvidt folk skal leve på en sten eller om folk skal leve et liv med bare et minimum af fornøjelser. Jeg synes det har været en ynke at høre på deres bortforklaringer.

Tilbage til SAND. Vi blæste for alvor året i gang da vi sammen med projekt udenfor tog 13 bronzestatuer af hjemløse med til Bruxelles. Vi lavede en udstilling i EU parlamentet. Udstillingen skulle selvfølgelig sætte fokus på hjemløshed. Efterfølgende har statuerne været rundt i landet. Det kan vi takke vores aktive SAND folk og den har vitterligt sat hjemløshed på dagsordenen der hvor den er kommet frem. Og det er ikke slut med udstillingen endnu. Den skal snart en tur til Nykøbing F.

SANDs sekretariat har fået nye lokaler. Efter 9 år i Hjemløsehuset flyttede vi til Sundholm. Her har vi fået nogle større og bedre lokaler end i vi havde i Hjemløsehuset. Samtidig har vores ansatte fået nogle andre hjemløse i baghaven end de er vant til. Det håber jeg vil inspirere dem.

Jeg er stolt af at vores nye lokaler på Sundholm er bygget af vores egne folk. Det er endnu en understregning af at hjemløse har en masse ressourcer. Det handler bare om at lave nogle rammer, der passer til os. Jeg tror, at alle jer der har set lokaler vil give mig ret i at de er blevet flotte. Alle jer der har været med til at lave dem fortjener en stor hånd. Godt gået.

I 2010 fik vi penge til at lave et netværk for hjemløse kvinder. Det er et gammelt ønske fra kvinderne i SAND der her er gået i opfyldelse. Det betyder også at vi om en måned får en ny medarbejder til at stå for netværket.

I år har der været et meget lille frafald i SANDs bestyrelse. Det har været et stærkt netværk. Men ude lokalt synes jeg det har stået sløjt til nogle steder. Vi har et fælles ansvar for at hele organisationen hænger sammen. Jeg ved godt, at vi ofte taler om, at der er lokale udvalg, der savner medlemmer eller ikke får holdt møder eller ikke får afholdt generalforsamling. Vi skal være bedre til at spørge om hjælp. For det er bare enormt vigtigt at pleje netværkene både lokalt og nationalt. Derfor glæder det mig også at dette års tema netop er netværk. Om en måneds tid, d. 10. – 11. maj holder vores årlige temadage. Her vil vi sætte fokus på netværk og det vil være et gennemgående tema resten af året. Vores folk i sekretariatet skal ud og støtte de netværk, de SANDudvalg vi har og oprette nye når det er nødvendigt.

I den forbindelse vil jeg også nævne et andet nyt projekt vi har fået penge til. Vi skal i de næste fire år sammen med Socialt udviklingscenter SUS lave familierådslagninger. Kort fortalt går en familierådslagning ud på at bruge det netværk man havde i fortiden til at få hjælp til at løse nogle af de problemer man har i hverdagen. Det kan være man gerne vil have kontakt til sine børn eller få et nyt netværk, et arbejde osv.

I 2010 har vi også set ud over vores egen næsetip – vi har set ud i Europa. Jeg har allerede nævnt vores tur til Bruxelles. Vi har også deltaget i konferencer i udlandet. I år vil vi fortsætte den kurs. Vi vil tage ud og lade os inspirere og forhåbentligt inspirere andre hjemløse. Og vi vil dyrke det europæiske netværk for hjemløse også kaldet HOPE netværket. Det vil være stort hvis vi på et europæisk niveau kan skabe et netværk af hjemløse.

'Samarbejde og fællesskab' er nøgleordene for de ting vi har lavet i år og de ting vi har planlagt for det kommende år. Igennem SANDs 10 årige historie har vi altid vægtet samarbejdet. Det er det der har gjort os stærke. Det er det, der har givet os indflydelse forskellige steder. Den linje vil vi også lægge næste år.

Men når det er sagt, vil jeg også understrege nødvendigheden af at råbe op. Kommunerne sparer hvor der spares kan i disse tider. Sparetider har det med at gå værst ud over dem, der normalt ikke råber så meget op. Dem som i forvejen har det svært og ikke har det store overskud. Derfor skal vi råbe op når vi føler os uretfærdigt behandlet eller når vi bliver præsenteret for urimelige nedskæringer. Det er vores ansvar at være alle hjemløses vagthund. Så det må være en fordel at Sand er blevet Teenager. For er der noget Teenager er gode til er det at Råbe op.

Det er for de hjemløses skyld, at SAND eksisterer og det er jeres skyld at vi med rette kan sige, at de hjemløse står bag deres forening. Uden jeres opbakning er der ikke meget ved at arbejde så hårdt for sagen. Tak fordi I kom og tak for 10 gode SAND år.